



ANDENS GÅVOR

Skarpnäckskyrkan 2018-05-20

4 NYCKELTEXTER OM ANDENS GÅVOR

- 1 Korinthierbrevet 12-14
- Romarbrevet 12:3-8
- Efesierbrevet 4:1-16
- 1 Petrusbrevet 4:7-11

ANDENS GÅVOR

1. Vad är Andens gåvor?
2. Hur får man gåvor? Vilka finns?
3. Vad är syftet med de andliga gåvorna?
4. Hur ska gåvorna användas?

1.VAD ÄR ANDENS GÅVOR

- ...ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande. – 1 Kor 12:3

Andens gåvor är **underordnad Jesu herravälde**

- Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. - 1 Kor 12:4-6

Andens gåvor är **trinitarisk**

1.VAD ÄR ANDENS GÅVOR

- ” Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.” - 1 Kor 12:11
- ” ...Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville.” - 1 Kor 12:18
- ” ...Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått.” - Rom 12:6

Andens gåvor är givna av Gud för Hans syfte och ära. Vi är förvaltare/medarbetare

DEM SKA FÅ ÄRAN?

"Tjåna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjåna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evighetens evighet. Amen."

1 Pet 4:10-11

HUR SKA VI FÖRHÅLLA OSS?

”...ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.”

- Rom 12:3

2. HUR FÅR MAN GÅVOR?

- **Alla som bekänner "Jesus som Herre" har fått minst en andlig gåva och har funktion och tillhörighet i Kristikropp.**
- "Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.

2. HUR FÅR MAN GÅVOR?

- Foten som säger, "Jag är inte en hand". Örat som säger, "Jag är inte öga". "Jag tillhör inte kroppen"

Ser ner på sig själv. Jag är inte som den...

- Ögat kan inte säga till handen, "Jag behöver inte dig!"

Ser för högt på sig själv. Jag behöver inte andra, varför kan de inte vara mer som jag...

- Delar som är värda mindre heder, det som vi blygs för?

Det som inte syns kan ha den viktigaste funktionen.

2. HUR FÅR MAN GÅVOR?

Be om det. Kan det vara så enkelt?

”...För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.”

En god fader som ger Anden till den som ber - Lukas 11:5-13

”Sträva (sök) efter de nådegåvor som är störst.” - 1 Kor 12:31

Söka dem. Börja göra och fortsätt!

2. HUR FÅR MAN GÅVOR?

Få dem från andra som har dem

- "Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta" - Rom 1:10
- "Därför påminner jag dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning." - 2 Tim 1:6
- Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. - 1 Tim 4:14

Sök upp dem som har den gåva, bli en lärjunge. ("Mentoring")

2. VILKA GÅVOR FINNS?

- Det finns olika nådegåvor, tjänster, kraftgärningar - 1 Cor 12:4-6
- Det finns många olika funktioner i församlingen (lemmar i en kropp)
- "... Guds nåd i dess många former" – 1 Peter 4:10

2. VILKA GÅVOR FINNS?

"Övernaturliga"

- Profetera
- Bota sjuka
- Göra kraftgärningar
- Skilja mellan andar
- Tala olika slags tungomål
- Uttyda tungomål

"Naturliga men omvända"

- Tjäna
- Undervisa
- Förmana
- Uppmuntra
- Trösta
- styra/leda
- hjälpa
- Ge gåvor
- Visa barmhärtighet
- Ord av vishet
- Ord av kunskap
- Tala Gudsord

"Roller/Tjänster?"

- Apostlar
- Profeter
- Evangelister
- Herdar
- Lärare



Inte en uttömmande lista,
utan allt som bygger upp
församlingen?

3. SYFTET MED DE ANDLIGA GÅVORNA?

Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till **nytta**.
(συμφέρον = att bära varandra/hålla ihop) – 1 Kor 12:7

”Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder, **för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna i stället ska ha samma omsorg om varandra**. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. **Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den.**” - 1 Kor 12:24b-27

3. SYFTET MED DE ANDLIGA GÅVORNA?



3. SYFTET MED DE ANDLIGA GÅVORNA?

Vilken nådegåva är störst? 1 Kor 14:1-12

”Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, **sök då sådana som bygger upp församlingen** så att ni har dem i överflöd.”

”...utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.”... (vi ska) **på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus**. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek.” - Ef 4:13-16

4. HUR SKA GÅVORNA ANVÄNDAS?

Och nu ska jag visa er **en väg** som vida överträffar alla andra:

1 Kor 13: Kärleken som ramverk för Andens gåvor användning

Gåvor och tjänst utan kärlek är värdelös.

Tjänst ska ske i kärlekens väg.

Kärlekens väg är för evigt.

Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. - 1 Pet 4:8-9

Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. – Ef 4:16

4. HUR SKA GÅVORNA ANVÄNDAS?

- Älska varandra uppriktigt.
 - Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek.
 - Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
 - Hjälp de heliga med vad de behöver.
 - Var ivriga att visa gästfrihet.
 - Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.
 - Var eniga med varandra
- Rom 12:9-16